

kitap tanıtım

Tekrar merhaba kitap dostları.

Müsaadenizle, uzak ve yakın tarih gezimize bu sayıda da iki kitapla devam edelim. Umarım bu tarih ısrarımıza kızmıyorsunuzdur. Ama ne yapayım, tarih konusunda o kadar az okuyan bir toplumuz ki ve bu olgu özellikle de gençlerde kendisini öylesine belli ediyor ki, şahsımı bu konulara ilgi çekmeye yükümlü hissediyorum sanki.

Bu sayıda tanıtacağım ilk kitap, araştırmacı gazeteci Orhan Koloğlu'nun "Aydınlarımızın Bunalım Yılı: 1918 Zaferi Nihaiden Tam Teslimiyete" eseri olacak. Çok uzun olan bu başlık bir yerde kitabın özünü anlatmaktadır. Aslında anlatılan dönem bütün 1918 yılını kapsamamaktadır. Yılın ortalarından itibaren, I. Paylaşım Savaşı'nın kaybidileceğinin anlaşılmasıyla başlayan onu, süreci; özellikle Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonraki iki ayı (Kasım-Aralık 1918) bir ibret dönemi olarak gözlerimizin önüne sermektedir: Eserde bu dönemin pek çok iç kavgası anlatılsa da, bence esas üzerinde durulması gereken dersler o dönemin basınından çıkmaktadır. Yazarın dediği gibi "Bu dönemde aydınlarımız, düşmanı bırakıp birbirlerine girdiler."

Teslimiyet, inkarcılık, mandacılık vb. konularda fikir üzerine fikir yürüten büyük bir aydın (!) çoğunluğu bu kavgalarını genellikle basın üzerinden yapmaktaydı. Kitabın ele aldığı basın konusu sadece bu kavga ve polemiklerle sınırlı olmayıp, burada çok can alıcı bir tespit, daha doğrusu bir gerçek bulunmaktadır. İttihat ve Terakki Partisi gücünün zirvesindeyken susan,



daha da kötüsü yandaşlık yapan basının büyük bir bölümünün bir anda nasıl demokrat ve hesap sorucu havalara büründüğünü bu kitapta ibretle okuyacaksınız desem, esere, hele günümüz Türkiye'sinde yaşayan sizlerin ilgisini çekebilir miyim bilmiyorum.

İkinci kitabımız ise, tam adı "Kapıdaki Düşman, Habsburglar ile Osmanlıların Avrupa Mücadelesi" olup, bu eser daha eski ve uzun bir tarihi süreci kapsamaktadır. Andrew Wheatcroft tarafından kaleme alınan bu kitap Doğan Kitap Yayınları tarafından 2012 yılında basılmıştır. 1400'lü yıllardan 1800'lü yılların sonlarına kadar olan bir dönemde bu iki devletin daha doğrusu imparatorluğun, yani Osmanlı ve Avusturya imparatorluklarının birbirleriyle olan ilişkisi ve çelişkileri ve tabii ki en çok da savaşları anlatılarak bu iki imparatorluğun nasıl kaçınılmaz sona doğru gidip sonunda 20. yüzyıl başında birer küçük ülkeye dönüştükleri akıcı bir dille ve insanı hiç sıkmadan okuyucuya iletilmektedir. Kitapta Avusturya deyince Viyana kuşatmalarından birincisi kısaca geçildikten sonra 1683'teki II. Viyana Kuşatması ve buna paralel olarak Padişah IV. Mehmet (Avcı) ve Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ilişkileri ve bu konu ile ilgili yaptıkları yanlışlar ve bu kuşatmanın detayları ayrıntılı bir şekilde göz önüne serilmektedir.

